



Ιωβηλαίο Έτος 2025

24 Δεκεμβρίου 2024 – 6 Ιανουαρίου 2026

“Η ελπίδα δεν απογοητεύει”

Γραμματεία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
στην Ελλάδα



IUBILAEUM A. D. MMXXV
PEREGRINANTES IN SPEM



Ιωβηλαίο Έτος 2025

24 Δεκεμβρίου 2024 – 6 Ιανουαρίου 2026

“Η ελπίδα δεν απογοητεύει”



Επιμέλεια:

Μαρία Κοκκαλάκη,
Πρόεδρος της Γραμματείας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα (Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.)

Θεολογική Επιμέλεια:

π. Βησσαρίων Κουότσης,
Εκπαιδευτικός Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης

Εκτύπωση:

Γραμματεία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα
(Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.)

Επιμέλεια ενημερωτικού βίντεο με τίτλο

“Το Ιωβηλαίο 2025: «Η ελπίδα δεν απογοητεύει»”:

Σεβαστιανός Ρούσσος,
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου
της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος



Ιανουάριος 2025



«Αφού, λοιπόν, ο Θεός μάς έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Εκείνον αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στον χώρο της χάρις του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. [...]

Η ελπίδα, τελικά, δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε, γέμισε και ξεχείλισε τις καρδιές μας.»

(Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους 5, 1-2.5)

Εισαγωγή: Ιωβηλαίο Έτος για την Καθολική Εκκλησία



Στις **24 Δεκεμβρίου 2024** ξεκίνησε για την **Καθολική Εκκλησία το Άγιο Έτος ή το Ιωβηλαίο Έτος** όπως είναι επίσης γνωστό. Το Ιωβηλαίο είναι πρωτίστως **το έτος του Χριστού**, γιατί Εκείνος, με τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάστασή Του, μας έκανε αδελφούς Του και αδέρφια μεταξύ μας, μας κατέστησε παιδιά του Θεού. Ο όρος «ιωβηλαίο» στις λατινογενείς γλώσσες σηματοδοτεί την επέτειο ενός χαρούμενου και σημαντικού γεγονότος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα: **η Εκκλησία μας χαιρέται για τη σωτηρία που της πρόσφερε ο Χριστός και γιορτάζει τη χαρά της!**

«Για ποιον λόγο όμως, κάθε 25 χρόνια, η Καθολική Εκκλησία κινητοποιεί όλους τους πιστούς της, για να εορτάσει ένα γεγονός, επί έναν ολόκληρο χρόνο; Ποιο είναι αυτό το γεγονός που θα εορτάσουμε με εξαιρετικό τρόπο από τις 24 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026; **Είναι η 2025^η επέτειος από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη Βηθλεέμ, το έτος μηδέν.** Αυτό που συνέβη εκείνη τη νύχτα σε μια σπηλιά, σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Γαλιλαίας, αποτελεί την καμπή της ιστορίας, καθιέρωσε το πριν και το μετά, ύστερα από εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα.

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτό το γεγονός, το οποίο συναισθηματικά αποτελεί τη γιορτή που μας αγγίζει περισσότερο. Τι συνέβη όμως στην πραγματικότητα εκείνη τη νύχτα; [...] Εδώ, σ' αυτό το σπήλαιο, άρχισαν όλα. Εδώ ο ίδιος ο Θεός βγήκε σιωπηλά από τη λαμπρότητα στην οποία κατοικεί και ήρθε ανάμεσά μας. Εκείνος ήρθε να μας συναντήσει, ήρθε σ' εμάς. Αυτός πήρε τον δικό μας δρόμο, ώστε αυτός ο δρόμος να καταλήξει στη μακαριότητα και το δικό Του τέλος να γίνει η δική μας αρχή. [...] Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων: **ο Θεός ήρθε πραγματικά κοντά σου**, όπου κι αν βρίσκεσαι, αρκεί να είσαι ανοιχτός στην παρουσία Του.»¹

¹ Σεβασμιώτατου Ιωάννη Σπιτέρη: «2025 χρόνια από τη Γέννηση του Χριστού»



(Αναπαράσταση της πρώτης «ζωντανής» Φάτνης,
στις 25 Δεκεμβρίου 1223, στο Greccio της Ιταλίας,
από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης)

*«Η φάτνη αρχίζει να πάλλεται όταν, τα Χριστούγεννα, τοποθετούμε το ομοίωμα του Βρέφους Ιησού. Ο Θεός παρουσιάζει τον εαυτό Του έτσι, ως παιδί, για να Τον δεχτούμε στην αγκαλιά μας. Στην αδυναμία Του κρύβει τη δύναμή Του, που δημιουργεί και μεταμορφώνει τα πάντα. Φαίνεται αδύνατο, και όμως έτσι είναι: **στον Ιησού ο Θεός έγινε παιδί και έτσι ήθελε να αποκαλύψει το μεγαλείο της αγάπης Του.**»*

(Πάπας Φραγκίσκος –
Αποστολική Επιστολή: «Αξιοθαύμαστο σημείο - Admirabile signum»,
πάνω στη σημασία και την αξία της Φάτνης,
1^η Δεκεμβρίου 2019)

Αυτό είναι το σπουδαίο γεγονός, που η Εκκλησία μάς καλεί να εορτάσουμε, προσφέροντάς μας με ιδιαίτερη φροντίδα την ευκαιρία και τα μέσα για να εμβαθύνουμε στην πίστη μας, για να μεταστραφούμε, για να συμφιλιωθούμε με τον Θεό και με τους αδελφούς μας, για να βιώσουμε ένα έτος χάριτος και σωτηρίας. Το θέμα που επέλεξε ο Πάπας Φραγκίσκος για το Ιωβηλαίο του 2025 είναι η διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου ότι: **«Η Ελπίδα δεν απογοητεύει»** (προς Ρωμαίους 5, 5). Ο Παύλος παρουσιάζει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους την αιτία αυτής της ελπίδας: **«Επειδή ο Χριστός, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα ασθενείς, πέθανε στον καθορισμένο καιρό για τους ασεβείς»**. Είναι τόσο καίρια αυτή η αλήθεια για τους χριστιανούς, ώστε την επαναλαμβάνει ακόμα μια φορά: **«Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμα και για έναν δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Αλλά ο Θεός αποδεικνύει την αγάπη του για εμάς, με το γεγονός πως ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας»** (προς Ρωμαίους 5, 7-8).

Έχοντας ως πυξίδα μας τη χριστιανική μας ελπίδα, λοιπόν, θα πορευθούμε κατ' αυτό το Άγιο Έτος, ο καθένας μας και όλοι μαζί, ως λαός του Θεού. Θα τραφούμε από την πηγή της ελπίδας μας, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσα από την **προσευχή**, τη **μετάνοια**, την **προσκυνηματική πορεία**, την **ομολογία της πίστης μας**. Θα αναζητήσουμε σημεία ελπίδας μέσα στον σύγχρονο κόσμο μας και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι **μάρτυρες ελπίδας** στο περιβάλλον όπου βρισκόμαστε.

«Η χριστιανική ζωή είναι μια πορεία, η οποία χρειάζεται δυνατές στιγμές για να θρέψει και να ενισχύσει την ελπίδα, τον αναντικατάστατο σύντροφό μας, που μας βοηθά να διακρίνουμε τον στόχο μας: **τη συνάντηση με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό**».²

Ο Εκκλησιαστικός Παραστάτης της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.

Σεβασμιώτατος Θεόδωρος Κοντίδης

Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.

Μαρία Κοκκαλάκη – Αντώνιος Ρηγούτσος

Ιωάννης Κ. Παπαδόπουλος – Αικατερίνη Παπαδοπούλου – Ματθαίος Ρούσσος

² Πάπας Φραγκίσκος - Βούλα κήρυξης του Τακτικού Ιωβηλαίου Έτους 2025, αρ. 5

1. Ο θεσμός των Ιωβηλαίων στην Εβραϊκή Θρησκεία



Για να γνωρίσουμε τη σημασία του Ιωβηλαίου πρέπει να πάμε στα βάθη της ιστορίας της εβραϊκής θρησκείας. **Ο εβραϊκός λαός γιόρταζε με μεγαλοπρέπεια το Ιωβηλαίο κάθε 50 χρόνια.** Η λέξη «Ιωβηλαίο» προέρχεται από το εβραϊκό **יָבֵיל** (yōbēl), που σημαίνει το κέρας του κριαριού, το οποίο

σύμφωνα με τη Βίβλο το χρησιμοποιούσαν ως σάλπιγγα για την κήρυξη της έναρξης μεγάλων εορτών: «Πάνω στο όρος Σινά ο Κύριος έδωσε εντολή στον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: “Θα μετρήσετε σαράντα εννιά χρόνια και **το πεντηκοστό έτος θα ηχήσετε δυνατά τις σάλπιγγες σε όλη τη χώρα και θα ανακηρύξετε το έτος αυτό άγιο· είναι το Ιωβηλαίο Έτος.** Την ίδια εκείνη ημέρα θα κηρύξετε απελευθέρωση για όλους τους Ισραηλίτες.”» (Λευιτικό 25, 8-13)

Η χρονική αυτή περίοδος ήταν αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στον Θεό. Οι Εβραίοι άφηναν τη γη να ησυχάσει, να ξεκουραστεί, και ταυτόχρονα έσβηναν τα χρέη των φτωχών και ελευθέρωναν τους σκλάβους. Κάθε Ισραηλίτης ξαναποκτούσε την ιδιοκτησία της γης των πατέρων του, αν την είχε χάσει λόγω χρεών και αν είχε βρεθεί σε κατάσταση δουλείας. Κανείς δεν μπορούσε να χάσει τη γη του οριστικά, γιατί αυτή ανήκε στον Θεό. Κανένας Ισραηλίτης επίσης δεν μπορούσε να παραμείνει για πάντα σε κατάσταση δουλείας. Το Έτος του Ιωβηλαίου έπρεπε να αποκαταστήσει την ισότητα μεταξύ των υιών του Ισραήλ, ώστε να αποκτήσουν την προσωπική τους ελευθερία και να ξαναγίνουν κάτοχοι της γης τους.

Οι ρίζες παρόμοιων παραδόσεων ήταν βαθιά θεολογικές. Κοινή πεποίθηση ήταν πως μόνο στον Θεό, Δημιουργό του σύμπαντος, ανήκει η κυριότητα της γης. Τα πλούτη της γης αποτελούν κοινό αγαθό για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επομένως, ο πραγματικός ιδιοκτήτης της γης είναι μόνο ο Θεός, ενώ ο άνθρωπος είναι απλά ο διαχειριστής. **Πρώτιστος, λοιπόν, σκοπός του Ιωβηλαίου ήταν η διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.**

2. Ο θεσμός των Ιωβηλαίων στην Καθολική Εκκλησία

Ο θεσμός των Ιωβηλαίων στην Καθολική Εκκλησία εγκαινιάστηκε τον 14^ο αιώνα, όχι αποκλειστικά με την έννοια που είχε για τον ισραηλιτικό λαό και για την ιστορία του, αλλά σε σχέση με σημαντικά γεγονότα της ιστορίας των χριστιανών. Έτσι, **το έτος 1300 ο πάπας Βονιφάτιος** θέλησε να κλείσει τον 13^ο αιώνα με ένα σπουδαίο εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο επρόκειτο να ριζώσει και να αποτελέσει έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της Καθολικής Εκκλησίας. Σκοπός του πρώτου Ιωβηλαίου ήταν **ο εορτασμός των 1300 χρόνων από τη γέννηση του Χριστού**. Ο Βονιφάτιος διέταξε να κηρύσσεται ένα Άγιο Έτος κάθε 100 χρόνια στη Ρώμη, επί των τάφων των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οι διάδοχοί του τροποποίησαν τη χρονολογία εορτασμού του Ιωβηλαίου, μειώνοντας το διάστημα μεταξύ τους: ο Κλήμης ΣΤ΄ (1343) όρισε να εορτάζεται κάθε 50 χρόνια, ο Ουρβανός ΣΤ΄ (1389) κάθε 33 χρόνια, σε ανάμνηση των χρόνων της επίγειας ζωής του Χριστού, και ο Παύλος Β΄ (1457) **κάθε 25 χρόνια**, που ισχύει μέχρι σήμερα.

Εκτός από τα κανονικά Ιωβηλαία Έτη υπάρχουν και τα έκτακτα που τελούνται σε ιδιαίτερες ιστορικές στιγμές, προκειμένου να τονιστεί κάποιο σημαντικό εκκλησιαστικό γεγονός. Έτσι, κατά τον περασμένο αιώνα κηρύχθηκαν 3 έκτακτα Ιωβηλαία: το **1933** για να εορτασθούν οι 19 αιώνες της Απολυτρώσεως του ανθρώπου από τον Σωτήρα Χριστό, το **1954** για να εορτασθεί το Θεομητορικό Ιωβηλαίο των 100 χρόνων από την ανακήρυξη του δόγματος της Αμιάντου Συλλήψεως, και το **1983** για να εορτασθούν τα 1950 χρόνια από το Πάθος του Ιησού Χριστού. Το τελευταίο Τακτικό Ιωβηλαίο Έτος ήταν το **2000**, ενώ το **2015-2016** ο Πάπας Φραγκίσκος κήρυξε ένα έκτακτο Ιωβηλαίο αφιερωμένο στην ευσπλαχνία του Θεού.

Η χριστιανική έννοια του Ιωβηλαίου είναι καθαρά πνευματική και αποσκοπεί στη μετάνοια, στη συμφιλίωση με τον Θεό και τον πλησίον και στην εμβάθυνση στην πίστη. **Το Άγιο Έτος είναι έτος του Θεού και των ανθρώπων· έτος μεταστροφής, ελπίδας, δικαιοσύνης, αγάπης και συμφιλίωσης.** Η Εκκλησία, κατά την εξαιρετική αυτή χρονική περίοδο, προσδοκά πλούσιους πνευματικούς καρπούς για τα παιδιά της και γι' αυτό φροντίζει να τα συνοδεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

3. Η Βούλα κήρυξης ενός Ιωβηλαίου Έτους

Η παράδοση υπαγορεύει ότι **κάθε Ιωβηλαίο Έτος κηρύσσεται με την έκδοση μιας Παπικής Βούλας**. Με τον όρο «Βούλα» εννοούμε ένα επίσημο έγγραφο, συνήθως γραμμένο στα λατινικά, που φέρει τη σφραγίδα του Πάπα. Το συγκεκριμένο έγγραφο ονομάζεται, συνεπώς, έτσι γιατί φέρει τη μολυβένια σφραγίδα (bullae), η οποία παραδοσιακά προσαρτάται για την πιστοποίηση της γνησιότητάς του.

Αρχικά, η σφραγίδα ήταν συνήθως κατασκευασμένη από μόλυβδο και έφερε στο μπροστινό μέρος την εικόνα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Ιδρυτών της Εκκλησίας της Ρώμης, και στο πίσω μέρος το όνομα του εκάστοτε Ποντίφικα. Αργότερα, μια σφραγίδα μελάνης αντικατέστησε τη μεταλλική σφραγίδα, η οποία ωστόσο συνεχίζει να χρησιμοποιείται για τα έγγραφα που είναι περισσότερο σημαντικά.



Σφραγίδα του Πάπα Γρηγορίου Θ' (1227-1241)

Κάθε Βούλα προσδιορίζεται από τις αρχικές της λέξεις. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης Παύλος Β΄ κήρυξε το Μεγάλο Ιωβηλαίο του Έτους 2000 με τη Βούλα «Incarnationis Mysterium» («Το Μυστήριο της Ενσαρκώσεως»), ενώ ο Πάπας Φραγκίσκος κήρυξε το Έκτακτο Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας (2015-2016) με τη Βούλα «Misericordiae vultus» («Το πρόσωπο της ευσπλαχνίας»). Η Βούλα που αναγγέλλει το Ιωβηλαίο και υποδεικνύει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Αγίου Έτους, δημοσιεύεται κατά το προηγούμενο έτος, στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου. **Έτσι, για το Ιωβηλαίο του έτους 2025, η δημοσίευση της Παπικής Βούλας έγινε στις 9 Μαΐου 2024.**

4. Η Βούλα κήρυξης του Τακτικού Ιωβηλαίου 2025 «Η ελπίδα δεν απογοητεύει»

Ο Πάπας Φραγκίσκος, επιλέγοντας ως θέμα για το Ιωβηλαίο του έτους 2025 τη φράση: **«Η ελπίδα δεν απογοητεύει»**, από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, θέλησε να μας μεταδώσει λόγους χαράς και ελπίδας μέσα στον ταραγμένο κόσμο μας και, κυρίως, να μας υπενθυμίσει τον Λόγο της χριστιανικής μας ελπίδας: **«Με το σημείο της ελπίδας, ο Απόστολος Παύλος εμπνέει θάρρος στη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης. [...] Είθε το Ιωβηλαίο να είναι για όλους μια ευκαιρία να αναζωογονηθεί η ελπίδα. Ο Λόγος του Θεού μάς βοηθά να βρούμε τους λόγους γι' αυτό»**³.

Ο Πάπας, στην επιστολή του, με την οποία ανήγγειλε την προετοιμασία για το Ιωβηλαίο (11 Φεβρουαρίου 2022), ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε χώρα που να μην συγκλονίστηκε από την αναπάντεχη πανδημία, η οποία, αφού μας έκανε να νιώσουμε το δράμα του θανάτου μέσα στη μοναξιά, την αβεβαιότητα και το πρόσκαιρο της ύπαρξης, μετέβαλε τον τρόπο ζωής μας. Ως χριστιανοί υποφέραμε μαζί με όλους τους ανθρώπους τα ίδια βάσανα και τους ίδιους περιορισμούς. Οι ναοί μας έκλεισαν, όπως και τα σχολεία, οι χώροι εργασίας, τα καταστήματα και οι χώροι ψυχαγωγίας. Όλοι είδαμε να περιορίζονται ορισμένες ελευθερίες και η πανδημία, πέρα από τον πόνο, προξένησε μερικές φορές μέσα μας την αμφιβολία, τον φόβο και την απόγνωση. Οι άνθρωποι της επιστήμης, με μεγάλη ταχύτητα, βρήκαν τον τρόπο που μας επέτρεψε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα. Και έπρεπε να ενεργήσουμε όλοι με αποτελεσματική αλληλεγγύη και ενότητα, ώστε να μην παραμελήσουμε τους αδύναμους σε αυτή τη συγκυρία.

Οφείλουμε να διατηρήσουμε αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας που μας δόθηκε και να κάνουμε το παν ώστε ο καθένας να ανακτήσει τη δύναμη και τη βεβαιότητα να βλέπει το μέλλον με εμπιστοσύνη. **Γι' αυτό επέλεξα ως σύνθημα του Ιωβηλαίου τη φράση: «Προσκυνητές ελπίδας»**».⁴

³ Πάπας Φραγκίσκος - Βούλα κήρυξης του Τακτικού Ιωβηλαίου Έτους 2025, αρ. 1

⁴ π. Ιωάννης Ασημάκης – Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης: «Σύντομα κείμενα για το Ιωβηλαίο – Αρ. 1, Δεκέμβριος 2024»

Ο Χριστός είναι η αιτία της χριστιανικής μας ελπίδας

«Η **ελπίδα**, μαζί με την **πίστη** και την **αγάπη**, αποτελούν το τρίπτυχο των “θεολογικών αρετών”, οι οποίες εκφράζουν την ουσία της χριστιανικής ζωής. Μεταξύ των τριών, η ελπίδα είναι εκείνη που δίνει τον προσανατολισμό, υποδεικνύει την κατεύθυνση και τον σκοπό στην ύπαρξη του πιστού. Ο Απόστολος Πέτρος μάς λέει εμφατικά: «Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σ’ όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα» (Α΄ Πέτρου 3, 15). Ποια είναι, λοιπόν, η αιτία της ελπίδας μας;

“Πιστεύω στην αιώνια ζωή”: αυτό ομολογούμε όταν απαγγέλλουμε το Σύμβολο της Πίστεώς μας και η χριστιανική ελπίδα βρίσκεται σε αυτές τις λέξεις το θεμέλιό της. Αν λείπει η ελπίδα της αιώνιας ζωής, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια τραυματίζεται σοβαρά, όπως συχνά παρατηρείται στις μέρες μας, και τα αινίγματα της ζωής και του θανάτου, της ενοχής και του πόνου, παραμένουν άλυτα, ώστε οι άνθρωποι όχι σπάνια να βυθίζονται στην απελπισία. Εμείς, αντιθέτως, χάρη στην ελπίδα με την οποία έχουμε σωθεί, κοιτάζοντας τον χρόνο που κυλάει, έχουμε τη βεβαιότητα ότι **η ιστορία της ανθρωπότητας και του καθενός από εμάς** δεν τρέχει προς ένα αδιέξοδο ή προς μια σκοτεινή άβυσσο, αλλά **προσανατολίζεται προς τη συνάντηση με τον Κύριο της δόξας**.

Ο Ιησούς Χριστός, που πέθανε και αναστήθηκε, είναι το κέντρο της πίστης μας. Ο Άγιος Παύλος, χρησιμοποιώντας μόνο τέσσερα ρήματα, μας μεταφέρει τον “πυρήνα” της ελπίδας μας: «Σας μετέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία: ότι δηλαδή **ο Χριστός πέθανε**, σύμφωνα με τις Γραφές, για τις αμαρτίες μας· ότι **ενταφιάστηκε** και ότι, σύμφωνα με τις Γραφές, **αναστήθηκε** την τρίτη ημέρα και ότι **εμφανίστηκε** στον Κηφά, έπειτα στους Δώδεκα» (προς Κορινθίους Α΄ 15, 3-5). Η χριστιανική ελπίδα συνίσταται ακριβώς σε αυτό: μπροστά στον θάνατο, όπου όλα μοιάζουν να τελειώνουν, εμείς είμαστε βέβαιοι ότι, λόγω του Χριστού, η ζωή δεν αφαιρείται αλλά μεταβάλλεται για πάντα. Και αν μπροστά στον θάνατο, που προκαλεί οδυνηρά συναισθήματα, δεν επιτρέπεται καμία ρητορική, **το Ιωβηλαίο θα μας προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ξανά, με τεράστια ευγνωμοσύνη, το δώρο της νέας ζωής που λάβαμε με το Βάπτισμά μας**». (από τη Βούλα, αρ. 18, 19, 20)

5. Η Θύρα του Ιωβηλαίου

Από συμβολική άποψη, η «**Αγία Θύρα**» έχει μια ιδιαίτερη σημασία: είναι το πιο χαρακτηριστικό σημείο, γιατί ο στόχος είναι να μπορέσεις να τη διασχίσεις. **Το άνοιγμά της από τον Πάπα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του Ιωβηλαίου.** Αρχικά υπήρχε μόνο μία Αγία Θύρα, στη Βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, που είναι ο Καθεδρικός Ναός του Επισκόπου της Ρώμης. Για να μπορέσουν όμως περισσότεροι προσκυνητές να κάνουν αυτό το συμβολικό πέρασμα, προσφέρθηκε η ίδια δυνατότητα και στις άλλες Βασιλικές της Ρώμης.



Στην Εκκλησιαστική παράδοση, το άνοιγμα και το πέρασμα των πιστών από αυτή την πόρτα, από τη **Θύρα του Ιωβηλαίου**, έχει πολύ πλούσια σημασία. Διασχίζοντας αυτό το κατώφλι, ο προσκυνητής θυμάται τα λόγια του Ιησού

στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «**Εγώ είμαι η θύρα· όποιος περάσει από μένα θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει τροφή**» (κατά Ιωάννην 10, 9). Η πράξη αυτή εκφράζει την απόφαση του πιστού να ακολουθήσει τον Χριστό και να αφήσει τον εαυτό του να τον καθοδηγήσει Εκείνος, που είναι ο **Καλός Ποιμένας**. Επιπλέον, η πόρτα είναι επίσης το πέρασμα που οδηγεί στο εσωτερικό μιας εκκλησίας. Για τη χριστιανική κοινότητα, ο ναός δεν είναι απλώς ο ιερός χώρος, τον οποίο προσεγγίζουμε με σεβασμό και με κατάλληλη συμπεριφορά και ενδυμασία· είναι σημείο της κοινωνίας που συνδέει κάθε πιστό με τον Χριστό και με τους άλλους πιστούς: είναι ο τόπος της συνάντησης και του διαλόγου, της συμφιλίωσης και της ειρήνης, ο **χώρος της Εκκλησίας ως κοινότητας πιστών**.

Στη Ρώμη, αυτή η εμπειρία αποκτά ιδιαίτερο νόημα, με την αναφορά στη **μνήμη των Αγίων Πέτρου και Παύλου**, των Αποστόλων που ίδρυσαν και διαμόρφωσαν τη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης και οι οποίοι, μέσω της διδασκαλίας τους και του παραδείγματός τους, αποτελούν πρότυπα για την παγκόσμια Εκκλησία. Οι τάφοι τους είναι εκεί, στη Ρώμη, στον τόπο όπου μαρτύρησαν.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, στη Βούλα κήρυξης του Ιωβηλαίου Έτους 2025, όρισε τα εξής:

«Στηριζόμενος σε μια τόσο μακρά παράδοση και με τη βεβαιότητα ότι αυτό το Ιωβηλαίο Έτος θα είναι για ολόκληρη την Εκκλησία μια έντονη εμπειρία χάριτος και ελπίδας, ορίζω ότι **η Αγία Πύλη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό θα ανοίξει στις 24 Δεκεμβρίου 2024**, εγκαινιάζοντας έτσι το Τακτικό Ιωβηλαίο Έτος. Την επόμενη Κυριακή, στις 29 Δεκεμβρίου 2024, θα ανοίξω την Αγία Πύλη του Καθεδρικού μου Ναού του Αγίου Ιωάννη στο Λατερανό. Στη συνέχεια, την 1η Ιανουαρίου 2025, πανήγυρη της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, θα ανοίξει η Αγία Πύλη της Βασιλικής της Παναγίας της Μείζονος. Τέλος, την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2025, θα ανοίξει η Αγία Πύλη της Βασιλικής του Αγίου Παύλου εκτός των τειχών. Αυτές οι τρεις τελευταίες Αγίες Πύλες θα κλείσουν κατά την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.

Καθορίζω επίσης ότι **την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2024, σε όλους τους καθεδρικούς ναούς, οι κατά τόπους Επίσκοποι θα τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία ως επίσημη έναρξη του Ιωβηλαίου έτους**. Το Τακτικό Ιωβηλαίο θα ολοκληρωθεί με **το κλείσιμο της Αγίας Πύλης της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό στις 6 Ιανουαρίου 2026**, ημέρα των Αγίων Θεοφανίων. Είθε το φως της χριστιανικής ελπίδας να φθάσει σε κάθε άνθρωπο, ως μήνυμα της αγάπης του Θεού που απευθύνεται σε όλους! Και είθε η Εκκλησία να είναι πιστός μάρτυρας αυτής της διακήρυξης σε κάθε μέρος του κόσμου!» (από τη Βούλα, αρ. 6)



6. Το Προσκύνημα

Το Άγιο Έτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το προσκύνημα. Με την ευκαιρία κάθε Ιωβηλαίου Έτους, οι πιστοί καλούνται να πραγματοποιήσουν ένα προσκύνημα είτε στη Ρώμη είτε σε κάποιον άλλο ιερό τόπο.

Το προσκύνημα είναι ένα ιδιαίτερο σημείο κατά το Άγιο Έτος, διότι είναι **εικόνα της πορείας που κάθε άνθρωπος πραγματοποιεί στη διάρκεια του βίου του**. Η ζωή είναι ένα προσκύνημα και ο άνθρωπος είναι ένας οδοιπόρος, ένα προσκυνητής, που διανύει ένα δρόμο μέχρι να φθάσει στον επιθυμητό σκοπό. Ακόμη και για να φθάσει στην Αγία Θύρα, στη Ρώμη ή σε άλλο τόπο, ο κάθε πιστός πρέπει να πραγματοποιήσει, ανάλογα με τις δυνάμεις του, ένα προσκύνημα.

«Δεν είναι τυχαίο που το προσκύνημα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε Ιωβηλαίου. Η αναχώρηση για ένα ταξίδι είναι χαρακτηριστικό εκείνων που αναζητούν το νόημα της ζωής. Το προσκύνημα με τα πόδια ευνοεί πολύ το να ανακαλύψουμε εκ νέου την αξία της σιωπής, της προσπάθειας, της ουσίας. Κατά το επόμενο έτος, **οι προσκυνητές της ελπίδας δεν θα παραλείψουν να διασχίσουν αρχαίους και σύγχρονους δρόμους για να βιώσουν έντονα την εμπειρία του Ιωβηλαίου**. Οι ναοί του Ιωβηλαίου θα είναι οάσεις πνευματικότητας, ώστε ο προσκυνητής να ανανεώσει την πορεία της πίστης του και να πει από τις πηγές της ελπίδας». (από τη Βούλα, αρ. 5)

Για τον σκοπό αυτό, η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος όρισε στην εγκύκλιό της ότι: «Κατ' αυτή την περίοδο είναι καλό από κάθε ενορία να οργανωθεί ένα ομαδικό προσκύνημα προς τον καθεδρικό ναό, δίνοντας στους πιστούς την ευκαιρία να συναντήσουν τον Επίσκοπο, να λάβουν την άφεση κατά την εξομολόγηση και να ολοκληρώσουν το προσκύνημα με τη Θεία Ευχαριστία».

Οι Επίσκοποι μας τονίζουν επίσης στην εγκύκλιο προς τους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος: «Μην ξεχνάμε πως στα ιερά προσκυνήματα δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που αναζητάει τον Θεό, αλλά και **ο ίδιος ο Θεός θέλει να συναντήσει τον άνθρωπο και του δείχνει την οδό της μεταστροφής**. Αυτό προϋποθέτει μια προσπάθεια αλλαγής προσανατολισμού, μια συνεχή μετάνοια, να ανακαλύψουμε ξανά την αξία της προσευχής, των ιερών Μυστηρίων

της Μετάνοιας και της Θείας Ευχαριστίας, της αδελφικής αγάπης, της αλληλεγγύης, **να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε Εκκλησία**, να ενδυναμώσουμε τους οικογενειακούς δεσμούς και θεσμούς, την οικογενειακή ομόνοια, να ζήσουμε τη χαρά ότι **οι οικογένειές μας είναι η “κατ’ οίκον Εκκλησία”**.

Μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία κατ’ αυτό το Άγιο Έτος: **να αναζωογονήσουμε και να αυξήσουμε την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη μας, με τη βοήθεια του Θεού**, σε μια εποχή κατά την οποία είναι ολοφάνερο ότι αυτές οι αρετές έχουν υποστεί μια στασιμότητα και συχνά οπισθοδρόμηση. Αυτές όμως είναι αρετές ουσιαστικές για να είναι κανείς γνήσιος χριστιανός».⁵



⁵ Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος για το Ιωβηλαίο 2025, 4 Οκτωβρίου 2024.

7. Έτος μετάνοιας και μεταστροφής

Από τη στιγμή που μας συναντά ο Θεός της αγάπης, δεν μπορούμε παρά να ανοίξουμε την καρδιά μας και να δεχθούμε την ευσπλαχνία του. Αυτή γίνεται αντιληπτή κυρίως στο **Μυστήριο της Εξομολόγησης**. Με την εμπειρία του Μυστηρίου αυτού βρίσκουμε ξανά τον δρόμο για να επιστρέψουμε στον Κύριο, να ζήσουμε στιγμές έντονης προσευχής, να νιώσουμε την αληθινή εσωτερική γαλήνη, να αγγίξουμε με το χέρι μας το μεγαλείο της ευσπλαχνίας του Θεού μας.

Κατά το Ιωβηλαίο έτος η Εκκλησία μάς καλεί να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην εξέταση του εαυτού μας και των πράξεών μας, να αλλάξουμε τις κακές μας συνήθειες, **να πλησιάσουμε με πνεύμα πραγματικής μετάνοιας στο Μυστήριο της Συμφιλίωσης**, να βιώσουμε τη συγγνώμη του Θεού.

Η εικόνα του Πάπα Φραγκίσκου, που γονατίζει μπροστά από το εξομολογητήριο, εκφράζει εύγλωττα την ομορφιά αυτού του Μυστηρίου: *«Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε ζωή! Αυτή είναι η στιγμή για να αφήσουμε την καρδιά μας να συγκινηθεί. Ο Θεός δεν κουράζεται να τείνει το χέρι, δεν κουράζεται να μας συγχωρεί. Εμείς οι ίδιοι κουραζόμαστε, δεν θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη· εμείς κουραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση. Εκείνος ποτέ δεν κουράζεται να συγχωρεί. Όπως ο πατέρας της παραβολής του ασώτου υιού, τρέχει να μας συναντήσει για να μας σφίξει στην αγκαλιά του, όταν επιστρέφουμε κοντά του μετανοημένοι, παρόλο που έχουμε κατασπαταλήσει όλα τα αγαθά του· και χαίρεται γιατί μας ξαναβρήκε»*. (Βούλα κήρυξης του Έκτακτου Ιωβηλαίου της Ευσπλαχνίας, αρ. 19)



8. Το έμβλημα του Ιωβηλαίου του 2025



Το έμβλημα δείχνει τέσσερις μορφές, οι οποίες υποδηλώνουν την ανθρωπότητα που προέρχεται από τις τέσσερις γωνιές της γης. Με τα χρώματά τους αντιπροσωπεύουν την αγάπη (κόκκινο), την ανθρώπινη θέρμη (πορτοκαλί), την ειρήνη και την ισορροπία (πράσινο), την ασφάλεια και την προστασία (μπλε).

Η μια μορφή αγκαλιάζει την άλλη, συμβολίζοντας την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη που οφείλουν να ενώνουν τους λαούς. Η πρώτη μορφή αρπάζεται από τον σταυρό: σημείο της πίστης, που αυτή η μορφή αγκαλιάζει, αλλά και της ελπίδας που δεν μπορούμε ποτέ να εγκαταλείψουμε διότι την έχουμε πάντα ανάγκη, κυρίως στις πιο δύσκολες στιγμές. Τα κύματα κάτω από τις μορφές δηλώνουν ότι η προσκυνηματική πορεία της ζωής δεν κινείται πάντοτε σε ήρεμα νερά. Συχνά οι προσωπικές περιστάσεις και τα γεγονότα του κόσμου μάς ωθούν επιτακτικά να προσφύγουμε στην ελπίδα. Το κάτω μέρος του σταυρού, που επιμηκύνεται και μεταμορφώνεται σε άγκυρα, επιβάλλεται στα κύματα. Η άγκυρα χρησιμοποιείται συχνά ως αλληγορία της ελπίδας. Για τους ναυτικούς, η εφεδρική άγκυρα του πλοίου λέγεται «άγκυρα της ελπίδας» και χρησιμοποιείται για τους έκτακτους ελιγμούς, ώστε να σταθεροποιηθεί το σκάφος στην τρικυμία.

Η σύνθεση υποδεικνύει ότι η πορεία του προσκυνητή δεν είναι ατομική αλλά κοινοτική, με μια αυξανόμενη δυναμική που τείνει προς τον σταυρό. **Ο σταυρός επίσης δεν είναι στατικός: σκύβει πάνω στην ανθρωπότητα οδεύοντας προς συνάντησή της, για να μην είναι μόνη αλλά για να της προσφέρει τη βεβαιότητα της παρουσίας Του και τη σιγουριά της ελπίδας Του.**

9. Η προσευχή του Ιωβηλαίου του 2025



Πατέρα εν τοις ουρανοίς,
η πίστη που μας έδωσες
στον Υιό σου Ιησού Χριστό, τον αδελφό μας,
και η φλόγα της αγάπης που ήρθε
στις καρδιές μας από το Άγιο Πνεύμα,
ξύπνησαν μέσα μας την ευλογημένη ελπίδα
για τον ερχομό της Βασιλείας σου.

Είθε η χάρη σου να μας μεταμορφώσει
σε γεωργούς των σπόρων του Ευαγγελίου
που θα ζυμώσουν την ανθρωπότητα και το σύμπαν,
αναμένοντας με εμπιστοσύνη νέους ουρανούς και νέα γη,
όταν, αφού νικηθούν οι δυνάμεις του κακού,
θα φανερωθεί η δόξα σου για πάντα.

Είθε η χάρη του Ιωβηλαίου
να αναζωογονήσει σε εμάς,
τους προσκυνητές της ελπίδας,
τη λαχτάρα για ουράνια αγαθά
και να δώσει σε ολόκληρο τον κόσμο
τη χαρά και την ειρήνη του Λυτρωτή μας.



Σε σένα Θεέ, ευλογημένε στην αιωνιότητα,
ας είναι ο έπαινος και η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Franciscus

10. Ο ύμνος του Ιωβηλαίου του 2025



**Μέχρι εσέ ο ύμνος μου θα φτάσει
της ελπίδας φλόγα Ζωντανή!
Σου εμπιστεύομαι και τη ζωή μου.
Ω! πηγή της άπειρης ζωής.**

- 1. Κάθε έθνος και λαός και γλώσσα
βρίσκει φως μες στον δικό σου Λόγο,
τέκνα εύθραυστα, διασκορπισμένα,
στον Υιό σου είναι ενωμένα.**
- 2. Ο Θεός με αγάπη μάς κοιτάει
και γεννάται ένα νέο μέλλον.
Νέα γη αυτός θα δημιουργήσει,
το Άγιο Πνεύμα θα την ευλογήσει.**
- 3. Στα ουράνια ύψωσε το βλέμμα.
Μες στον χρόνο μπήκε ο Θεός μας.
Ο Υιός κατέβηκε στη γη μας
για τη σωτηρία της ψυχής μας.**

Στίχοι: Pierangelo Sequeri
Μουσική: Francesco Meneghello

Απόδοση στα ελληνικά:
Νικόλαος Βενιέρης
Διάκονος π. Κωνσταντίνος Καπέλλος
π. Δημήτριος Παλαιολόγος



Παρακολούθηση στο YouTube
στη γαλλική έκδοση

11. Η εφαρμογή του Ιωβηλαίου του 2025

Η ιστοσελίδα www.iubilaeum2025.va είναι διαθέσιμη σε εννέα (9) γλώσσες και φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία και γεγονότα για το Ιωβηλαίο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το άνοιγμα της Αγίας Θύρας του Αγίου Πέτρου και των άλλων Βασιλικών της Ρώμης. Τα νέα ενημερώνονται καθημερινά ενώ οι προσκυνητές μπορούν να εγγραφούν για τις εκδηλώσεις του Ιωβηλαίου και για το προσκύνημα στην Αγία Θύρα.

Επίσης λειτουργεί η επίσημη «**Jubilee App: iubilaeum2025**». Η εφαρμογή, η οποία είναι **διαθέσιμη για iOS και Android**, επιτρέπει στους χρήστες όχι μόνο να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν στον ιστότοπο, αλλά διευκολύνει επίσης και επιταχύνει την εγγραφή στις εκδηλώσεις του Ιωβηλαίου, με τη δυνατότητα λήψης εξατομικευμένων πληροφοριών.



Τέλος, στην ιστοσελίδα είναι επίσης ενεργή η **Ενότητα του Προσκυνητή**, η προσωπική σελίδα στην οποία αποκτά κανείς πρόσβαση μετά την εγγραφή του. Με την εγγραφή, αφού εισαχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία, οι προσκυνητές λαμβάνουν την «**Κάρτα του Προσκυνητή**» σε ψηφιακή έκδοση, με έναν προσωπικό QR Code, που απαιτείται για την πρόσβαση στις επετειακές εκδηλώσεις και στο προσκύνημα στην Αγία Θύρα. Η χρήση της προορίζεται όχι μόνο για μεμονωμένα άτομα, αλλά και για ομάδες.

Επίλογος από τη Βούλα κήρυξης του Ιωβηλαίου 2025



«Το Ιωβηλαίο θα είναι ένα Άγιο Έτος, που θα χαρακτηρίζεται από την ανέσπερη ελπίδα, **την ελπίδα στον Θεό**. Ας μας βοηθήσει επίσης να ξαναβρούμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη, τόσο στην Εκκλησία όσο και στην κοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις διεθνείς σχέσεις, στην υπεράσπιση της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου και στον σεβασμό της δημιουργίας. Είθε η μαρτυρία των πιστών να αποτελέσει μέσα στον κόσμο προζύμι γνήσιας ελπίδας, διακήρυξη νέων ουρανών και νέας γης, στην οποία θα μπορούμε να κατοικούμε με δικαιοσύνη και ομόνοια μεταξύ των λαών, στραμμένοι προς την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Κυρίου.

Ας δεχθούμε χωρίς αντίσταση την έλξη της ελπίδας και, μέσω της μαρτυρίας μας, ας εξαπλωθεί η χριστιανική μας ελπίδα σε όσους την επιθυμούν. Είθε η δύναμη της ελπίδας να γεμίσει το παρόν μας, **καθώς περιμένουμε με εμπιστοσύνη την επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού**, στον οποίο ανήκει ο έπαινος και η δόξα τώρα και στους αιώνες των αιώνων.»

Δόθηκε στη Ρώμη, στον Άγιο Ιωάννη στο Λατερανό, στις 9 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το έτος 2024, κατά το δωδέκατο της Ποντιφικής μας Διακονίας.

Franciscus

«Αδελφοί μου, η θύρα της καρδιάς του Θεού είναι πάντα ανοιχτή, ας επιστρέψουμε σ' Αυτόν! Ας επιστρέψουμε στην καρδιά που μας αγαπά και μας συγχωρεί! Ας αφήσουμε τον εαυτό μας να συγχωρηθεί από Αυτόν, ας συμφιλιωθούμε μαζί Του! Ο Θεός συγχωρεί πάντα! Ο Θεός συγχωρεί τα πάντα!

Αυτό το νόημα έχει η Αγία Θύρα του Ιωβηλαίου, την οποία άνοιξα εδώ στον Άγιο Πέτρο: συμβολίζει τον Ιησού, την ανοιχτή για όλους Θύρα της σωτηρίας.

Μη φοβάστε! Η Θύρα είναι ανοιχτή, η Θύρα είναι διάπλατα ανοιχτή! Δεν χρειάζεται να χτυπάμε τη θύρα. Είναι ανοιχτή. Ελάτε!

Αυτά τα Χριστούγεννα, στην αρχή του Ιωβηλαίου Έτους, καλώ κάθε άνθρωπο, κάθε λαό και κάθε έθνος να έχει το θάρρος να διαβεί τη Θύρα, να γίνει προσκυνητής ελπίδας!

Ας Του ανοίξουμε τις θύρες της καρδιάς μας, όπως Αυτός μας άνοιξε διάπλατα τη θύρα της Καρδιάς Του.»

(Μήνυμα Urbi et Orbi του Αγίου Πατέρα Φραγκίσκου, Χριστούγεννα 2024)



Πηγές – Βιβλιογραφία

1. Πάπα Φραγκίσκου:
Βούλα κήρυξης του Τακτικού Ιωβηλαίου του έτους 2025
«Η ελπίδα δεν απογοητεύει»
Έκδοση στα ελληνικά Ιεράς Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος
www.icen.gr – Ενότητα «Ιωβηλαίο 2025-Προσκυνητές Ελπίδας»
2. Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος:
Εγκύκλιος Επιστολή για το Ιωβηλαίο Έτος 2025
Σύρος, 4 Οκτωβρίου 2024
www.icen.gr – Ενότητα «Ιωβηλαίο 2025-Προσκυνητές Ελπίδας»
3. Σεβασμιώτατου Ιωάννη Σπιτέρη,
Αρχιεπισκόπου, πρώην Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας:
«2025 χρόνια από τη Γέννηση του Χριστού»
www.cen.gr – Ενότητα «Πίστη και Λόγος», 23 Δεκεμβρίου 2024
4. Σεβασμιώτατου Σεβαστιανού Ροσσολάτου,
Αρχιεπισκόπου, πρώην Καθολικών Αθηνών:
«Παρουσίαση της Βούλας με την οποία ο Πάπας εξαγγέλλει το Ιωβηλαίο Έτος 2025»
www.cen.gr – Ενότητα «Πίστη και Λόγος», 27 Δεκεμβρίου 2024
5. Πάπα Φραγκίσκου:
«Μήνυμα Urbi et Orbi», Έκδοση στα ελληνικά
www.cen.gr – Ενότητα «Μηνύματα Αγίου Πατέρα»,
26 Δεκεμβρίου 2024
6. π. Ιωάννης Ασημάκης – Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης:
«Σύντομα κείμενα για το Ιωβηλαίο – Αρ. 1 Δεκέμβριος 2024»
www.icen.gr – Ενότητα «Ιωβηλαίο 2025-Προσκυνητές Ελπίδας»
7. π. Νικηφόρος Βιδάλης:
«Ο θεσμός των Ιωβηλαίων στην Καθολική Εκκλησία και οι σκοποί τους»
Εφημερίδα Καθολική, περίοδος Β΄, αρ. φύλλου 165,
30 Νοεμβρίου 2015
8. Κείμενα, παρουσιάσεις και φωτογραφίες από την ιστοσελίδα:
www.iubilaeum2025.va



**G.I.E.I.E.
S.I.E.L.G.**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
SECRETARIAT DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT LIBRE EN GRÈCE - ÉCOLES FRANCO-HELLÉNIQUES DE GRÈCE

Χαριλάου Τρικούπη 10, 106 79 Αθήνα - τηλ.: 210 3600190 - fax: 210 3630047
10, rue Charilaou Trikoupi, 106 79 Athènes - tél.: +30 210 3600190 - fax: +30 210 3630047
www.gjieie.gr - e-mail: info@gjieie.gr

Ενεργό μέλος - Membre actif:



**ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ**



**ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΛΑΛΙΜΟΣ**



ΚΟΛΕΓΙΟ "ΔΕΛΤΑΣΔ"
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



**ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΟΥΡΕΟΥΛΙΝΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ**



**ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
JEANNE D' ARC
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ**



**ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ**



**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΔΕΛΤΑΣΔΑ ΣΥΡΟΥ**
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ



**ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**



**ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ**



**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΛΤΑΣΔ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΑΛΙΜΟΣ**



**ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ**



**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ**



«Όλοι ελπίζουν. Στην καρδιά κάθε ανθρώπου υπάρχει η ελπίδα ως επιθυμία και προσδοκία του καλού, παρόλο που δεν γνωρίζουμε τι θα φέρει το αύριο. Το απρόβλεπτο του μέλλοντος γεννά αντικρουόμενα συναισθήματα: από την εμπιστοσύνη ως τον φόβο, από τη γαλήνη ως την αποθάρρυνση, από τη βεβαιότητα ως την αμφιβολία. **Είθε το Ιωβηλαίο αυτό έτος να είναι για όλους μια ευκαιρία να αναζωογονηθεί η ελπίδα.**»

Πάπας Φραγκίσκος
Βούλα κήρυξης του Τακτικού Ιωβηλαίου Έτους 2025, αρ. 1